



Iedereen kan iets voor vrede doen!

Met die gedachte organiseert PAX iedere derde week van september de Vredesweek. Vredesweek 2017 is van 16 t/m 24 september met thema: 'de kracht van verbeelding'.

"Kracht van verbeelding. Het thema van de Vredesweek doet mij onmiddellijk denken aan de befaamde rede van Martin Luther King in Washington. Nog altijd herinneren veel mensen zijn inspirerende woorden: "ik heb een droom". Een droom dat steden van geweld en onrecht veranderen in oases van vrijheid en gerechtigheid.

"Ik heb een droom..." Martin Luther King zei niet 'ik heb een beleidsplan' of 'ik heb een verkiezingsprogramma.' Dan zouden we zijn speech vandaag niet meer herinneren. Juist een droom inspireert mensen. Een droom wekt de veranderkracht van mensen op. De kracht om zelf bij te dragen aan vrede en recht.

De mars van Martin Luther King vond plaats in een tijd van racisme en onderdrukking. De vredesweek vindt plaats in een tijd waarin de gevolgen van oorlogsgeweld, onrecht en vervolging, voelbaar zijn in onze eigen samenleving.

Vrede lijkt soms zo ver weg en buiten ons bereik.

Dromen is onvermijdelijk ook doen. Dat is ook de essentie van de jaarlijkse Vredesweek. Keer op keer laten we elkaar zien dat vrede mogelijk is.

Dat de kracht van verbeelding mensen in beweging zet en aan vrede willen bijdragen", zegt Jan Gruiters, algemeen directeur van PAX. <https://www.vredesweek.nl/ambassades>

Ook de Ambassade van Vrede in Schiedam wil meedoen en bijdragen aan die droom van vrede en gerechtigheid. Doet u mee????

De werkgroep nodigt iedereen uit met de vredesactiviteiten mee te doen en zich te laten inspireren!

Zaterdag 16 september:

Vredeslezing en dialoog door Halil Karaaslan

Locatie: Moskee aan het Raam

Tijd: 14.30 uur

Deze bijeenkomst is specifiek bedoeld voor jongeren, maar iedereen is welkom! Naast kerken, Moskee, Apostolisch Genootschap, jongeren via Vluchtelingenwerk doet ook het Stedelijk Gymnasium mee.

Aansluitend: Wandeling vanaf de Moskee naar Stadserf.

Opening Vredesweek en aanbieden van Vredesvlag en boek met Vredeswensen 2016 aan burgemeester C. Lamers.

Tijdstip: 16.00 uur

Zaterdagavond op 16 september speciale filmvoorstelling in het kader van de Vredesweek.

Wenneker Cinema: Django

Tijdstip: 20.30 uur

Werkgroep leden zijn wel aanwezig met folders en programma en nodigen uit tot gesprek na afloop.

Django: De film gaat over de vlucht van jazzmuzikant Django Reinhardt uit het door de nazi's bezette Parijs in 1943. Reinhardt, geboren in een dorp in Henegouwen, was zigeuner, een bevolkingsgroep die door de nazi's werd vervolgd. Dit weerhield hem er niet van om te stoppen met het spelen van zijn geliefde jazzmuziek. Django Reinhardt wordt beschouwd als de pionier van gitaarjazz, Europese jazz en de vader van de zogenaamde Swing Jazz, in ieder geval in Europa. De muziek bij de film wordt gespeeld door het Rosenberg trio.

Zondag 17 september: start van het schilderijenproject met dialoogbijeenkomst

Project Vrede: Kunstenaars en nieuwe Schiedammers maken 4 schilderijen over het thema de kracht van verbeelding en Vrede

Locatie: Vluchtelingenwerk, 's Gravenlandseweg 565

Tijdstip: 14.00 uur

Een heel speciaal initiatief om met 4 kunstenaars en 16 jonge nieuwkomers 4 schilderijen te gaan maken met als thema: de kracht van de verbeelding.

Ambassade van Vrede Schiedam.

Namens de werkgroep Vredesweek Schiedam,
Riekje Sinnecker



Woensdag 20 september: Extra aandacht voor bijzondere activiteit in Vlaardingen:

In Vlaardingen is op **woensdag 20 september in De Harmonie, om 15.00 u. en 20.30 u.** de theatervoorstelling '**SOS Earth – 99% weerbaar**'. Op initiatief van Kade40 en verzoek van PAX, MOV-ZWO, Amnesty International en Vele Vlaardingers Eén Huis speelt theatergroep SPACE een interactieve muzikale theater-documentaire waarin aardse vluchtverhalen bekeken worden vanaf Mars. Waar moet je heen als de plekken waar je je altijd veilig waande, over niet al te lange tijd niet meer bestaan? Hoe kun je je het beste voorbereiden op het vertrek vanaf je moederplaneet? Hoe neem je afscheid? Wat neem je mee? Hoe kun je je ergens anders weer thuis voelen?

Tegen de sterk gereduceerde prijs van 5 euro zijn kaarten te bestellen bij:

R. Sinnecker 010-4702893 of radboud@kabelfoon.nl